

Van harte welkom in onze kerk

*Na een lange coronapauze mogen we weer samen vieren!
Maar het virus is nog niet uit de wereld. Daarom gelden er
in deze kerk een paar afspraken.*



Bent u ziek, heeft u koorts of verkoudheidsklachten? Ga dan s.v.p. niet naar binnen om anderen niet aan te steken.



Houd ook in de kerk anderhalve meter afstand ten opzichte van anderen (met uitzondering van huisgenoten).



Houdt u aan de algemeen geldende hygiënevoorschriften (handen ontsmetten, geen handen geven, hoesten en niezen in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken).



Volg s.v.p. de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Dank voor uw medewerking! We wensen u veel devotie.