

# RETRAITE-, STILTE-, VORMINGS- EN BEZINNINGSCENTRA



BRSDOM



ROERMOND

***Afbeelding voorzijde:***

'Exodus' van Sjef Hutschemakers (2003)  
Aquarel op papier (100 x 35 cm)

***Verklaring bij afbeelding:***

In het Bijbelboek 'Exodus' wordt verhaald over de vlucht van de Israëlieten uit Egypte.

Tijdens deze vlucht trekken zij door de Rode Zee. Zij zijn op weg naar het beloofde land. Net als de Israëlieten zijn ook wij op weg naar het Beloofde Land, Wij hopen dat de in dit boekje genoemde retraite-, stilte-, vorming- en bezinningscentra u, bij uw levenstocht, kunnen helpen.



*De economische recessie als gevolg van de kredietcrisis helpt veel mensen om weer eens na te denken over hun leven en bestedingspatroon. “Wat baat het de mens om de wereld te winnen als hij schade lijdt aan zijn ziel?” (Mt. 16,26).*

*Om niet alleen de financieel gedupeerden, maar alle mensen die op zoek zijn naar rust in deze jachtige wereld, naar zingeving die dieper gaat dan aards genot, naar een liefde die groter is dan ons hart een aanbod te doen om zich te oriënteren in het veld van mogelijke routes en plaatsen, dit boekje.*

*Blader er eens in en laat u verrassen door de vele mogelijkheden om u in een katholiek klooster of centrum voor bezinning onder te dompelen in de stilte en u te laten leiden door mensen die ervaring hebben met de geestelijke zoektochten van tijdgenoten.*

*Uiteindelijk hoop en bid ik dat u God vindt, die u inmiddels al gevonden heeft voordat u geboren werd (ps. 139).*

*+ Everard de Jong  
hulpbisschop van Roermond*



# Inhoudsopgave

1	Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals.....	8	11	Focolarebeweging .....	32
2	Abdij Lilbosch, Echt .....	8	12	Opus Dei .....	34
3	Abdij Achelse Kluis, Valkenswaard .....	10	13	Religieuze Familie Het Werk ....	36
4	Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard .....	12	14	Gemeenschap Emmanuel.....	39
5	Priorij Nazareth, Tegelen.....	16	15	Geloof en Licht .....	41
6	Priorij Regina Pacis, Valkenburg .....	18	16	Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) .....	43
7	Heilig Hartklooster, Steyl .....	20	17	Legioen van Maria .....	45
8	Arnold Janssenklooster, Wahlwiller .....	23	18	Neokatechunale Weg .....	47
9	Klooster Sterre der Zee, Brunssum .....	26	19	Sant'Egidio-gemeenschap .....	49
10	Foyer de Charité 'Marthe Robin, Thorn .....	29	20	Vormingscentrum SMA.....	51
			21	Cursillo .....	53
			22	R.K. Marriage Encounter.....	55

# 1. Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

## **Omschrijving**

De abdij Sint-Benedictusberg herbergt een contemplatieve benedictijnengemeenschap, gewijd aan de aanbidding van God in de plechtige viering van de liturgie en in een gemeenschapsleven van gebed en arbeid.

## **Ontstaan en groei**

De oorsprong van de gemeenschap ligt bij een communiteit van overwegend Duitse monniken die zich in 1923 op de Benedictusberg vestigde. In 1951 hebben zich benedictijnen uit de Sint-Paulusabdij te Oosterhout op deze plaats gevestigd. Na het Tweede Vaticaans concilie hebben de benedictijnen ervoor gekozen de klassieke vormen

van het kloosterleven te bewaren. Zij leiden een besloten leven en vieren de liturgie in het Latijn.

## **Betekenis voor de parochie**

Niettegenstaande het feit dat zij normaliter geen pastorale diensten buitenshuis verlenen, zijn alle liturgische vieringen altijd voor iedereen toegankelijk en staat hun huis open voor mensen die rust en bezinning zoeken.

## **Informatie**

Abdij Sint-Benedictusberg

Mamelis 39

6295 NA Lemiers

T: (043) 3061353

E: [abdij@benedictusberg.nl](mailto:abdij@benedictusberg.nl)





## 2. Abdij Lilbosch, Pey-Echt



## ***Benedictijnenfamilie***

Trappisten

### ***Gastenhuis***

Voor diegenen die zich enige tijd in stilte en in een zekere eenvoud willen bezinnen, biedt het gastenhuis daartoe gelegenheid. Zij beschikken over 7 éénpersoonskamers en 2 tweepersoonskamers. Er is (in verhouding) véél vraag naar logeermogelijkheden in de weekenden.

Enkele mogelijkheden: de gebedsdiensten van de monniken kunnen bijgewoond worden; er bestaat de mogelijkheid een monnik te spreken; ook is er een gastenbibliotheekje; wandelen kan men natuurlijk ook; bovendien zijn er gratis fietsen te leen. De omgeving is 'landelijk'. De belangrijkste inkomstenbron is de boerderij; deze is voor de gasten toegankelijk. Volgens de overheid een modelbedrijf!

De prijs (o.v.) per persoon per dag is € 18,00.

Studenten betalen € 12,00, maaltijden inbegrepen.

De kamers zijn op orde; u hoeft geen lakens mee te brengen.

Alleen de vegetarische warme maaltijd is in stilte (met muziek); bij de broodmaaltijden kan er gesproken worden.

Er worden jaarlijks meerdere meditatie-, bezinningsweekenden gegeven.

Voor informatie en/of reservering kunt u contact opnemen met broeder Johannes, telefoon: 0475-481253; (dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur).

### ***Bereikbaarheid***

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Echt de regio-taxi of buurtbus (lijn 192) richting Maria Hoop; uitstappen halte Pepinusbrug, Pepijnklinieken.

### ***Informatie***

Cisterciënzinnenabdij 'Lilbosch'  
Pepinusbrug 6  
6102 RJ Echt  
T: (0475) 481253

### 3. Abdij Achelse Kluis, Valkenswaard

#### **Omschrijving**

Contemplatief leven. De monnikengemeenschap van de Achelse Kluis en een gemeenschap (een groep mensen) die radicaal kiest voor een leven volgens het evangelie, in de blijde verwachting van de wederkomst van Jezus Christus.

Het gebed staat centraal. Dat is de reden dat de monnikengemeenschap hier samen is en samen leeft. Een belangrijk gegeven is dat monniken werken voor hun levensonderhoud en vanzelfsprekend horen daarbij ook de huishoudelijke taken die eigen zijn aan een grote familie.

#### **Ontstaan en groei**

Ergens in een uithoek van het Vlaamse land, verborgen tussen akkers en bossen op de grens met Nederland, ligt aan het water van de Tongelreep, de Achelse Kluis. Reeds drie eeuwen wordt deze plek geheiligd door het "Ora et labora", bid en werk, volgens de geest van St.-Benedictus.

In 1665 bevindt zich al in deze afzondering van het land van Achel, behorende tot het prinsbisdom van Luik, een gebedshuis voor de katholieken uit het protestantse Nederland. In 1686 sticht Petrus van Eijnatten uit Eindhoven op deze plek een gemeenschap van kluizenaars. Sinds die tijd is de Achelse Kluis een ware edelsteen in het Kempische landschap, een centrum van gebed, beschouwing en geestelijk leven.

#### **Informatie**

Sint-Benedictusabdij

'De Achelse Kluis'

Abdijweg 50

5556 VE Valkenswaard

T: (040) 2069955 /

(040) 2069196 (gastenhuis)

E: [abdij@achelsekluis.org](mailto:abdij@achelsekluis.org)

[gastenhuis@achelsekluis.org](mailto:gastenhuis@achelsekluis.org)

W: [achelsekluis.org](http://achelsekluis.org)



## 4. Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard

### *Omschrijving*

Het leven in de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus is een leven in gemeenschap.

Het gemeenschappelijk leven en het werken in een communiteit in zusterlijke liefde en eenheid, mag worden beschouwd als een bijzondere opgave én als een opdracht om getuigenis af te leggen. Door eensgezind te leven, te bidden en te werken, willen de zusters karmelietessen bewijzen dat ware vrede en liefde slechts in Jezus Christus beleefd kunnen worden.

Door onze eenheid in de wereld getuigen wij van de tegenwoordigheid en de liefde van Jezus Christus in ons midden.

Het volk van God heeft dit levend voorbeeld nodig als een zichtbaar teken van die nieuwe gemeenschap, waarin alle mensen verenigd zullen zijn in de liefde van Christus.

De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen allen uit samen met hen op zondag in aanbidding bij Jezus aanwezig

te willen zijn en/of het avondgebed van de Kerk (de vespers) met hen te willen meebidden:

### *Zondag na de 1e vrijdag:*

16.30 uur:

uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur:

Nederlandse vespers en Eucharistische zegen

### *Alle andere zondagen:*

10.45 uur:

uitstelling van het H. Sacrament, met aanbidding

17.00 uur:

Duitse vespers en Eucharistische zegen

### *H. Mis: Zon- en feestdagen:*

8.00 uur en 10.00 uur

### *Werkdagen:*

7.00 uur en 9.15 uur

(dinsdag, woensdag, vrijdag)

Actuele activiteiten van bezinningshuis Regina Carmeli zijn opgenomen in de bezinningskalender.



### **Betekenis voor parochies**

Het bezinningshuis heeft een uitgebreid jaarprogramma waaraan men individueel of als groep kan deelnemen.

Eigen programma's voor volwassenen, communicanten, vormingsgroepen zijn mogelijk. Verder meeleeftdagen, bezinning voor scholen, gebedsavonden voor jongeren.

Stille groepsretraites of individuele bezinning/retraite zijn/is mogelijk in een sfeer van gebed en stilte.

### **Praktische informatie**

- De kosten per etmaal bedragen (o.v.) € 27,- (2 personen op 1 kamer: € 50,-).
- Mochten de kosten een probleem zijn, aarzel dan niet contact met ons op te nemen voor reductie.
- Lakens en slopen worden verstrekt tegen een vergoeding van € 5, -.
- Op alle kamers ligt een Bijbel.
- Voor het getijdengebed zijn boeken aanwezig.
- Bij annulering binnen 3 weken voor het begin van uw retraite of uw weekend wordt € 15,- in rekening gebracht.

### **Capaciteit**

Het bezinningshuis heeft 28 kamers: 14 eenpersoons en 14 tweepersoons; verdeeld over drie etages. Ieder etage heeft 4 toiletten en 4 douches.

Er is een eetzaal voor 40 personen op de begane grond.

Voor conferenties zijn drie zalen beschikbaar: de Teresazaal (45 personen), de Eliazaal (15 personen) met een kleine bibliotheek en de Karmelzaal (20 personen).

Het bezinningshuis biedt twee kapellen: een grote kapel en op de eerste etage een kleine kapel voor ca. 20 personen.

Er is een grote kloostertuin en een kleine binnentuin. Het huis is toegankelijk voor rolstoelen.

Roken is er verboden.

### **Bereikbaarheid**

*Eigen vervoer:*

*A2 richting Maastricht-Heerlen:*

afslag Born, richting Sittard; bij benzinepomp: volg richting Geilenkirchen (linksaf). Rechtdoor blijven rijden via het industrieterrein (Dr. Nolenslaan); na de rotonde bij de verkeerslichten: linksaf (Odasingel). De weg volgen tot 4e verkeerslicht. Aan uw linkerhand ligt het bezinningshuis Regina Carmeli.

*A2 richting Eindhoven:*  
afslag Urmond (48), richting  
Sittard (= Bergerweg) volgen  
tot bij de ijzeren brug, richting  
station (=links) voorsorteren, de  
Brugstraat in, rechts aanhouden  
(= Wilhelminastraat overgaande in  
de Engelenkampstraat). Aan het  
einde linksaf (= Leyenbroekerweg).  
Bij de verkeerslichten ligt het  
beziningshuis Regina Carmeli aan  
uw rechterhand (tegenover Aldi).

Parkeerplaatsen in de kloostertuin.  
Hiervoor de Lahrstraat inrijden,  
eerste inrit rechtsaf en in de tuin  
recht door rijden.

*Openbaar vervoer:*  
Vanaf het station: bus 13. Uitstappen  
bij het zorgcentrum “De Kollenberg”  
op de President Kennedysingel.  
Ingang van het bezinningshuis  
Regina Carmeli: bij de stoplichten.

***Informatie:***

Regina Carmeli  
t.a.v. Zr. M. Gisela  
Kollenberg 2, Postbus 28  
6130 AA SITTARD  
T: (046) 4525380  
E: [regina.carmeli@carmeldcj.nl](mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl)



## 5. Priorij Nazareth, Tegelen

### **Omschrijving**

Gastvrijheid bieden aan ieder die zich voor enige tijd wil terugtrekken voor bezinning of retraite, zowel individueel, alsook, indien men dit wenst, onder persoonlijke begeleiding. Daarnaast worden er voor groepen 8- of 10- daagse retraites gegeven en gebedsweekends voor jongeren. Alle retraites zijn in volledig stilzwijgen. Er is gelegenheid tot deelname aan de dagelijkse Eucharistieviering, aan het koorgebed van de zusters en aan stille aanbidding voor het uitgestelde Heilig Sacrament, zowel bij dag als bij nacht. Het gastenverblijf is niet voor vakantie en ontspanning. Ook zijn er meeleefdagen voor meisjes en jonge vrouwen om te ervaren wat het leven van een zuster inhoudt.

### **Ontstaan en groei**

De zusters Benedictinessen betrokken “de Oude Munt” (in de volksmond heet dit ommuurde klooster “de Oude Munt”) in Tegelen op 15 juli 1875, maakten er een nieuwe gemeenschap van en bouwden een nieuwe kapel, die in gebruik werd genomen op 2

augustus 1882. Zij leven er naar de regel van de heilige Benedictus.

Er bestaat ook een gebedsgemeenschap die op geestelijke wijze aangesloten is bij het klooster, genaamd “Gemeenschap voor Aanbidding”.

De traditie van deze gebedsgemeenschap gaat uiteindelijk terug naar hun eigen moeder-stichteres Mechtildis de Bar (1614-1698) die in 1653 te Parijs de orde van Benedictinessen van het Heilig Sacrament stichtte, die leven volgens de Regel van de heilige Benedictus en de aanvullende voorwaarden van de stichteres. Van groot belang is het leven in eenvoud en de voortdurende regelmaat tussen bidden en werken. Ora et Labora.

### **Informatie**

Zusters Benedictinessen van de Altijdurende Aanbidding van het Heilig Sacrament

Priorij Nazareth - Oude Munt  
t.a.v. Zr. Immaculata  
Van Wevelickhovenstraat 1  
5931 KS Tegelen

T: (077) 3731572

E: [priorij.nazareth@monasteria.org](mailto:priorij.nazareth@monasteria.org)



## 6. Priorij Regina Pacis, Valkenburg



### ***Benedictijnenfamilie***

Benedictinessen van het heilig  
Sacrament

### ***Gebedsdiensten***

06.30 uur:

Metten

08.00 uur:

Lauden

11.00 uur:

Eucharistieviering,  
gevolgd door de Middagdienst

16.30 uur:

Vespers

19.45 uur:

Completen

Op zon- en feestdagen wordt de  
Eucharistie om 10.00 uur gevierd en  
de Middagdienst om 12.00 uur.

De kerk is de gehele dag open; het  
klooster is niet te bezichtigen.  
Men kan de gebedsdiensten  
meevieren in de gastenkapel.

### ***Gastenontvangst***

Er zijn enkele gastenkamers voor  
mensen die een of meer dagen  
willen komen voor persoonlijke  
bezinging of voor retraitsedagen, die  
in stilte worden doorgebracht. Er is  
geen lift aanwezig.

Graag tevoren een afspraak maken  
per telefoon, fax of brief.

Kosten (o.v.) € 30,00 per etmaal;  
indien bezwaarlijk naar draagkracht.

### ***Bereikbaarheid***

*Per trein:*

vanaf NS-station Valkenburg met  
trein-taxi of met buslijn 63 (vertrekt  
6 minuten voor ieder uur vanaf  
halte Nieuweweg; uitstappen halte  
Parkhotel Rooding);

*te voet:*

een half uur. Ons klooster ligt aan de  
rand van Valkenburg, langs de weg  
naar Schin op Geul.

### ***Informatie***

Priorij Regina Pacis  
Oud-Valkenburgerweg 16  
6301 CK Valkenburg aan de Geul  
T: (043) 6012234

## 7. Heilig Hartklooster, Steyl

### **Omschrijving**

Het klooster van het Heilig Hart te Steyl-Tegelen is het moederhuis van de missiezusters “Dienaressen van de Heilige Geest”. Als retraitehuis is het open voor iedereen op zoek naar bezinning, rust en de zin van het leven. Spiritualiteit en innerlijk leven staan centraal.

### **Ontstaan en Groei**

Het kloosterdorpje Steyl is een bijzondere plek in Limburg, want hier is de oorsprong van de drie kloosterordes, gesticht door de heilige Arnold Janssen. Vanuit het Heilig Hartklooster, het moederhuis van de missiezusters, hebben al vele zusters de Blijde Boodschap in de hele wereld uitgedragen. In het klooster heerst een spirituele sfeer en meditatieve rust.

De missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS), zijn een internationale missionaire congregatie binnen de Katholieke Kerk, een groep van ca. 3500 vrouwen, afkomstig uit verschillende culturen en naties.

Wat hen bindt is de bewogenheid door Gods liefde, de Geest van waaruit Jezus Christus heeft geleefd. Vanuit die kracht willen zij leven en werken en op een eigentijdse en eigen manier gestalte geven aan wat de stichter, Arnold Janssen (1837-1909) en de medestichteressen Helena Stollenwerk (1852-1900) en Hendrina Stenmanns (1852-1903) bezielde.



De stichter en medestichteressen waren doordrongen van een levend geloof in de Drie-ene God, bijzonder in Jezus Christus als het Goddelijk



Woord en in de Heilige Geest. De liefde tot de Drie-ene God tekent onze gemeenschappen.

### **Zending**

Onze zusters leven en werken in meer dan 40 landen onder zeer verschillende leefomstandigheden.

We zetten ons in voor mensen in een kwetsbare positie, met onder andere sociaal werk, pastoraal werk, scholing, gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Dit doen we vanuit multiculturele leefgemeenschappen.

Zo dragen we bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk.

### **Betekenis voor de parochie**

Wat wij aanbieden:

- verschillende ruimtes voor een- of meerdaagse bezinningsbijeenkomsten;
- ruimte voor persoonlijk verblijf om tot rust te komen;

- ontmoeting met missiezusters;
- retraites voor religieuzen en leken;
- verdiepingscursussen en weekeinden op het gebied van spiritualiteit en bijbel;
- op aanvraag: begeleiding voor bezinningsdagen en/of weekeinden;
- geestelijke begeleiding;
- rondleiding in het klooster;
- informatie over de ontwikkeling van de missiecongregatie;

### **Informatie**

Klooster Heilig Hart

Zusterstraat 20

5935 BX Steyl

T: (077) 3764200

E: [ssps@steyl.net](mailto:ssps@steyl.net)

## 8. Arnold Janssenklooster, Wahlwiller

### **Omschrijving**

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS), zijn een internationale missionaire congregatie binnen de Katholieke Kerk, een groep van ca 3700 vrouwen, afkomstig uit verschillende culturen en naties.

Wat hen of haar bindt is de bewogenheid door Gods liefde, de Geest van waaruit Jezus Christus heeft geleefd. Vanuit die kracht willen zij leven en werken en op een eigentijdse en eigen manier gestalte geven aan wat de stichter, Arnold Janssen(1837-1909) bezielde. De stichter Arnold Janssen was doordrongen van een levend geloof in de Drie-ene God, bijzonder in Jezus Christus als het Goddelijk Woord en in de Heilige Geest.

De liefde tot de Drie-ene God tekent de gemeenschap. Het is de zending van de zusters ook vandaag van zijn liefde te getuigen. Dit doen ze in Wahlwiller in het retraitehuis: open voor iedereen op zoek naar bezinning, rust en de zin van het leven. Spiritualiteit en innerlijk leven staan centraal.

### **Ontstaan en groei**

Toen de missiezusters hoorden dat er in Kerkrade dringend een ziekenhuis nodig was, besloten ze zich daar in te zetten. In 1911 betrokken enkele zusters haar eerste onderkomen in Kerkrade, waar zij het St.- Jozefziekenhuis stichtten.

Het ging goed in Kerkrade, dat blijkt wel uit de vele uitbreidingen en vernieuwingen die elkaar vlug en regelmatig opvolgden. Het grootste deel van de patiënten was uit Nederland afkomstig en er werkten ook veel Nederlandse zusters. De zusters van de gemeenschap in Kerkrade verhuisden in 1980 naar Wahlwiller.

De missiezusters gaven het voormalige klooster van de clarissen een nieuwe naam en een nieuwe bestemming: Arnold Janssenklooster, bezinnings- en retraitehuis.

### **Zending**

Als Dienaressen van de Heilige Geest zijn zij geworteld in een trinitaire spiritualiteit.



Dit betekent dat ze zich ten diepste gekend en bemind weten door een God die in wezen niet eenzaam en alleen is maar gemeenschap en relatie. Gods Geest van liefde in Jezus Christus is de bron van hun of haar verbond en hun of haar bewogen zijn.

Vanuit deze relatie delen zij in de missie van Jezus en proberen ze de bewegingen van de Heilige Geest in de wereld van vandaag te onderscheiden en er gestalte aan te geven. Hierbij staat centraal het beleven en presentstellen van het Evangelie volgens hun of haar eigen spiritualiteit. Kernelementen daarin zijn: gemeenschap, gebed en missie. Als missiezusters weten zij vanuit dit evangelisch gemeenschapsleven en vanuit deze contemplatieve luisterend-biddende grondhouding bewogen tot wat zij hun missie noemen, namelijk in creatieve trouw handen en voeten te geven aan de bewegingen van de Heilige Geest.

### ***Wat kunnen wij voor parochies betekenen?***

Regelmatig komen priesters uit verschillende bisdommen naar hun toe voor stille dagen en/of retraites. Parochianen kunnen deelnemen aan de verschillende programma's ter verdieping van hun innerlijk leven. Religieuzen alsook leken kunnen geestelijke begeleiding ontvangen. Parochies kunnen een beroep op hun doen voor lezingen, bezinningsavonden of bezinningsdagen rondom spiritualiteit en geloof.

### ***Informatie***

Missiezusters

Dienaressen van de Heilige Geest

Arnold Janssenklooster

Capucijnenweg 9

6286 BA Wahlwiller

T: (043) 4511841

E: [info@arnoldjanssenklooster.nl](mailto:info@arnoldjanssenklooster.nl)

W: [www.arnoldjanssenklooster.nl](http://www.arnoldjanssenklooster.nl)

## 9. Klooster Sterre der Zee, Brunssum

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará is de vrouwelijke tak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord.

### ***Ontstaan en groei***

De Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord werd door Pater Carlos Miguel Buela in Argentinië in het leven geroepen.

De familie bestaat uit:

1. Een mannelijke tak: het Instituut van het Mensgeworden Woord (IVE), dat op 25 maart 1984 is gesticht. Er zijn meer dan 350 priesters (jaar 2008).
2. Een vrouwelijke tak: het Instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (SSVM), dat op 19 maart 1988 is gesticht. Er zijn meer dan 850 zusters (jaar 2008).
3. Een derde Orde: is de seculiere lektentak die de religieuzen in hun apostolisch werk bijstaat. De leden leven uit dezelfde geestelijke bron en worden tevens door de religieuzen geestelijk

begeleid in hun eigen wereldlijk apostolaatsgebied.

Er bestaan drie verschillende vormen van verbintenis met de Kerk en het Instituut, namelijk het toegewijde leven, de verenigingen en de broederschap.

Op dit moment zijn er in totaal meer dan 1500 leden. Paters, zusters, broeders en leken van onze Religieuze Familie werken in 31 landen van de 5 werelddelen.

### ***Zending***

De instituten hebben als charisma: de evangelisatie van de cultuur. De missie-impuls voert onze religieuzen over de hele wereld om het verlossingswerk van Christus te verkondigen door het aanvaarden van al wat goed is met de bedoeling het te verheffen tot het genadeleven, opdat Christus alles in allen wordt.

Als pastorale taak wijden de priesters zich aan het bestuur van parochies; in samenwerking met de zusters zetten zij zich in voor de prediking van volksmissies en de Geestelijke Oefeningen van St.-Ignatius van



Loyola, voor het jeugdwerk naar de geest van het Oratorium van St. -Johannes Bosco, enz

Samen met de paters doen de zusters eveneens een uitgebreid apostolaat met name het geven van scholing aan kinderen en jongeren in lager- en voortgezet onderwijs, het geven van catecheseles en de verspreiding van de Pro-Life boodschap.

Door het verrichten van liefdeswerken zoals meewerken in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, zorg voor gehandicapten, verlaten kinderen en weeskinderen willen ze concrete uitdrukking aan hun geloof geven.

### ***Wat kunnen wij voor parochies betekenen?***

Ondersteunen van allerlei pastoraal werk; ondersteuning van de priesters en diakens.

Verder zijn er mogelijkheden tot retraites, stilte en bezinningsdagen in ons klooster.

### ***Informatie***

Instituut van het Mensgeworden Woord (IVE)

Prins Hendriklaan 378  
6643 AE Brunssum

T: (045) 5642897 /  
(045) 5644133

E: [com.brunssum@ive.org](mailto:com.brunssum@ive.org)

Instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (SSVM)

Kloostergemeenschap

Sterre der Zee

Dorpstraat 149

6441 CD Brunssum

T: (045) 5252075

E: [c.sterrederzee@servidoras.org](mailto:c.sterrederzee@servidoras.org)

## 10. Foyer de Charité, Thorn

### **Omschrijving**

Een Foyer de Charité is een leken-gemeenschap waar mannen en vrouwen samen met een priester een christelijk 'gezin' vormen. Zij willen de liefde tot God en tot de naaste beleven en door middel van retraites en bezinningsdagen deze doorgeven.

### **Ontstaan en groei**

In de Kerk is een diepe geestelijke vernieuwing gaande, waarbij leken een steeds actievare rol spelen. Leken die zich bewust zijn van de gaven die ze ontvingen bij hun doopsel en vormsel. Marthe Robin (1902-1981) was een eenvoudige boerendochter die leefde in een totale overgave aan de Heer. Al in de jaren '30 rijpte bij haar het inzicht dat Jezus ons dit "Nieuwe Pinksteren van Liefde" zou geven. Zij zag dat de leken geestelijke vorming en herbronning nodig zouden hebben om beter te kunnen deelnemen aan de zending van de Kerk. Daarom heeft zij - op het woord van de Heer - samen met de priester Georges Finet in 1936 de Foyers de Charité gesticht.

De leden van de Foyer willen vanuit hun doopsel leven als kind van God. Gesterkt door het vormsel willen zij getuigen van zijn liefde. Dit is de roeping en de zending van iedere gedoopte. De foyerleden proberen deze algemene roeping vorm te geven binnen de gemeenschap waarvan zij permanent deel uitmaken. Met Maria als Moeder vormen zij een christelijk 'gezin' samen met een priester, de foyervader, die door zijn wijding Gods vaderschap in de gemeenschap tegenwoordig stelt. Het Foyerleven is een authentieke roeping binnen de Kerk.

De retraites en bezinningsdagen, eigen aan de Foyer de Charité, zijn bedoeld voor allen die zoeken naar de zin van hun leven, die ernaar verlangen God te ontdekken of Hem dieper te leren kennen. In een klimaat van stilte wordt men uitgenodigd binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Er worden ook vormingsdagen georganiseerd voor parochievrijwilligers.



Bij alle activiteiten verkondigt de gemeenschap het Woord van God door haar manier van leven en door onderricht. Samen met de retraitanten wordt het geloof ook gevierd in gebed en sacramenten, waarbij de Eucharistie een centrale plaats inneemt.

De eerste Foyer is ontstaan in Châteauneuf-de-Galaure (F). Volgende gemeenschappen zijn gesticht op aanvraag van een bisschop, door het verlangen in het hart van een priester of op initiatief van leken. Maar altijd met goedkeuring van de plaatselijke bisschop, in verbondenheid met Châteauneuf en gedragen door de liefde en het gebed van Marthe.

Er zijn nu zo'n 75 Foyers, verspreid over 42 landen. In 1986 is de Foyer de Charité door Rome erkend als 'internationale private vereniging van christengelovigen'.

Marthe Robin was meer dan 50 jaar totaal verlamd en leefde in innige verbondenheid met de lijdende Christus. Haar zaligverklaringproces is gaande.

### ***Betekenis voor de parochies***

Op het einde van elke retraite worden de deelnemers aan de hand van Maria teruggezonden naar hun gezin, werk, parochie... De vorming die zij mochten ontvangen, helpt hen om als 'apostelen van deze tijd' bij te dragen aan de opbouw van de Kerk. "Velen zullen Christus nooit ontmoeten, tenzij door jullie" (vader Finet).

### ***Informatie***

Foyer de Charité Marthe Robin

Onder de Bomen 2

6017 AL Thorn

T: (0475) 562770

E: [mail@foyer-thorn.nl](mailto:mail@foyer-thorn.nl)

W: [www.foyer-thorn.nl](http://www.foyer-thorn.nl)

## 11. Focolarebeweging

### **Doel**

Geheel in lijn met het Tweede Vaticaanse concilie is het doel van de



Focolarebeweging bij te dragen aan eenheid, broederschap en dialoog, zowel in de onderlinge verhoudingen van gezin, werk en school, alsook op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Kenmerkend is dan ook de inzet voor de volgende dialogen:

- \* binnen de rooms-katholieke Kerk;
- \* met christenen van alle denominaties;
- \* met gelovigen van andere godsdiensten;
- \* met mensen zonder gelovige overtuiging.

### **Ontstaan en groei**

De Focolarebeweging is ontstaan in 1943 in Trente, Noord-Italië. Tijdens de veelvuldige bombardementen van de oorlog bracht de bevolking lange uren door in de schuilkelders.

Zo ook een groep meisjes onder wie Chiara Lubich. Toen zij tijdens die donkere uren bij het kaarslicht het evangelie ter hand namen, drong met kracht het besef door dat ze het

evangelie konden léven.

Zij legden zich met grote radicaliteit toe op het concreet beleven van telkens een zin uit de bijbel.

### **Mogen allen één zijn**

Een passage van Johannes sprak hen bijzonder aan. 'Vader, mogen allen een zijn' (Joh. 17,21). Zonder dat dit voorzien was, ontstond er een beweging met een eigen spiritualiteit die 'gemeenschap', 'eenheid' en 'dialoog' als kernwoorden heeft.

### **Vuurhaard**

De mensen uit Trente noemde de beginnende beweging 'Focolare', wat 'vuurhaard' betekent, de plaats waar men de weldaad van het samenzijn ervaart en waar de ervaringen van alledag worden uitgewisseld. Tot op de dag van vandaag is het leven van het Woord en het delen van de ervaringen een levende praktijk binnen de Focolarebeweging. Inmiddels leven er meer dan vijf miljoen mensen, in 190 landen, vanuit de "spiritualiteit van de eenheid".

Nadat in 1959 enkele Nederlanders met de focolare in aanraking komen

in de Italiaanse Dolomieten, komen de eerste Italiaanse focolarino op 1 februari 1961 in Nederland wonen. Er zijn dan al enkele tientallen mensen in contact met het Focolare in België. Op aanraden van de toenmalige kardinaal Alfrink wordt de eerste Focolare in Nijmegen, als universiteitsstad, geopend. Nu bezielt de spiritualiteit van de eenheid in Nederland katholieken en protestanten, gelovigen van andere religies en mensen die geen godsdienstig credo belijden. Sinds oktober 2002 is er op het terrein van de abdij 'Mariënkroon' in Nieuwkuijk (nabij Den Bosch) een Nederlands 'leef- en vormingscentrum' in wording. In deze 'leef- en vormingscentra' (30 wereldwijd) treft men een maatschappij in het klein aan, die gebaseerd is op de wederzijdse liefde. In het bisdom Roermond zijn enkele gezinsgroepen en een vijftal groepen rondom het maandelijkse "Woord van Leven", namelijk in Stramproy, Venlo, Maastricht, Brunssum en Kerkrade.

### ***Betekenis voor de parochie***

In parochies werpt de spiritualiteit van gemeenschap vruchten af voor de vitalisering van de lokale kerkgemeenschap. In Nederland zetten circa 200 volwassen en jonge

leden van de Focolarebeweging zich in voor de Kerk. Het gaat om inzet in parochies (ruim 60), diocesane jongerenplatforms, de Wereldjongerendagen en de Katholieke jongerendagen.

### ***Informatie***

Familie Peter en Clara van Dun  
Eind 6, 6017 BH Thorn  
T: (0475) 562136  
E: claraginelli@home.nl

Maandblad Nieuwe Stad en publicaties over de spiritualiteit van de eenheid:

Uitgeverij Nieuwe Stad  
Abdijlaan 14  
5253 VP Nieuwkuijk  
T: (073) 5113656  
E: nieuwe.stad@focolare.nl  
W: www.focolare.nl

Leef- en vormingscentrum  
Mariënkroon  
Abdijlaan 14  
5253 VP Nieuwkuijk  
W: www.marienkroon.nl

Er bestaan verschillende versies van het maandelijkse 'Woord en Leven' voor volwassenen, tieners en kinderen (die voor de kinderwoorddienst kunnen worden gebruikt).

## 12. Opus Dei

Opus Dei is een personele prelatuur van de rooms-katholieke Kerk.

Opus Dei is Latijn voor 'Werk van God'. Taak van het Opus Dei is het verspreiden van de boodschap dat men door het werk en in de gewone omstandigheden van het leven God kan ontmoeten, de naaste kan dienen en de samenleving kan verbeteren.

### ***Ontstaan en groei***

Opus Dei werd in 1928 gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. In 1982 werd het door paus Johannes Paulus II opgericht als personele prelatuur. Het bestaat nu in 63 landen. 98 procent van de 88.100 leden zijn leken, mannen zowel als vrouwen, in meerderheid gehuwden. De resterende 2 procent is priester.

### ***Betekenis voor de parochie***

Het Opus Dei wil helpen om Christus te ontmoeten in het werk, het gezinsleven en in de dagelijkse bezigheden en te leven in overeenstemming met het geloof. Heiliging van het werk betekent werken in de geest van Jezus Christus: het eigen werk zo goed

mogelijk doen om eer te geven aan God en om anderen van dienst te zijn. Op deze wijze draagt men bij tot de heiliging van de wereld door de geest van het evangelie bij alle aangelegenheden voor ogen te hebben. Lid-zijn van het Opus Dei houdt in: het ontvangen van christelijke vorming en zich inzetten voor de evangelische opdracht van de Kerk.

Opus Dei werkt samen met de plaatselijke Kerk door mensen die hun geestelijke leven en apostolaat willen vernieuwen christelijke vorming te geven door middel van geestelijke begeleiding, bezinningsbijeenkomsten en catecheselessen. (Mannen en vrouwen ontvangen de vorming apart).

De vorming bereidt de gelovigen voor om op de eigen plaats in Kerk en samenleving, een veelzijdige apostolische activiteit te verrichten, de evangelisatietaak van de herders te steunen en in hun omgeving het ideaal van de universele roeping tot heiligheid te verbreiden.

De inzet van de gelovigen van het

Opus Dei beperkt zich dan ook niet tot een specifiek terrein zoals onderwijs, ziekenzorg of hulp aan minder bedeelden. Zoals beschreven in de Katechismus van de Katholieke Kerk, dienen alle christenen mee te werken aan een christelijke oplossing van de problemen van de samenleving en dienen zij altijd een getuigenis te zijn van hun geloof.

**Informatie:**

Informatiebureau Opus Dei  
Jacob Obrechtstraat 74  
1071 KP Amsterdam

T: (020) 6715837

E: [info@opusdei.nl](mailto:info@opusdei.nl)

W: [www.opusdei.nl](http://www.opusdei.nl)

Centrum Den Eker  
Prins Bisschopsingel 9-11  
6212 AA Maastricht;

T: (043) 3500034

E: [eker@instudo.nl](mailto:eker@instudo.nl)

Centrum Koperwiek  
Lambertuslaan 11  
6212 AR Maastricht

T: (043) 3217975

mrs. José van Dijck  
T: (020) 6715837  
E: [info@opusdei.nl](mailto:info@opusdei.nl)  
W: [www.opusdei.org](http://www.opusdei.org)

## 13. Het Werk

### **Omschrijving**

De geestelijke familie Het Werk - familia spiritualis opus (fso) – is een nieuwe vorm van godgewijd leven, bestaande uit een priester- en zustersgemeenschap en waarbij ook leken aangesloten zijn.

### **Ontstaan en groei**

Moeder Julia Verhaeghe (België 1910 – Oostenrijk 1997) ontving de zending voor deze geestelijke familie, die vanaf 18 januari 1938 concreet gestalte kreeg.

Naar het voorbeeld van de heilige Paulus zette zij zich met hart en ziel in voor het beleven van het geloof in de praktijk van het dagelijks leven.

Haar diepe zin voor de inhoud van het geloof en de genade van onderscheiding hielpen haar een antwoord te geven op de nood waarin de Kerk verkeerde en op de vele vragen die deze met zich meebracht. Haar vreugde in de Heer, haar onbevangen toewijding, haar standvastigheid in ziekte en lijden, en haar grote liefde voor de Kerk trokken andere mensen aan. Zo groeide een nieuwe geestelijke familie.

De spiritualiteit is vooral gericht op eenheid, het bewust beleven van de Eucharistie en de andere sacramenten, aanbidding en het leven vanuit de liefde van Jezus' Heilig Hart. Een waardige liturgie en gezonde Mariadevotie voeden de innerlijkheid om – zoals Maria, de apostelen en de eerste christenen – dienend en helpend in de wereld te leven, zonder van de wereld te zijn. In een sterke familieband wil de gemeenschap een afstraling zijn van het Mystiek Lichaam van Christus, waarin ieder naar eigen roeping, dit charisma kan beleven. Een nieuwe vorm van zowel contemplatief leven, als apostolische werkzaamheid én doordringing van de wereld met het evangelie, biedt de nodige mogelijkheden om de barmhartige liefde van God zichtbaar en kenbaar te maken. Het Werk tracht in een dynamische levensstijl het katholieke geloof in zijn volheid te beleven en door te geven. Het legt hiervan getuigenis af in bisdommen, in parochies, in tal van opdrachten. Het wil een steun zijn voor mensen die de weg van het geloof willen gaan, zoeken of opnieuw ontdekken.



Moeder-stichteres zegt: “God wil Zijn Werk stralend, rein, waar en gezond. Hij wil dat het de vreugde van Pasen uitstraalt, de hoop en de liefde die de eerste christenen bezielde... Hij wil dat wij dragers zijn van genezing, van vrede en hoop. Hij wil dat wij zijn Woord verwerklijken met een stralend geloof en een gezuiverde liefde”.

Er zijn leden in strikte zin, te weten: priesters, diakens, broeders en zusters, en leden in bredere zin, die uit alle geledingen van de maatschappij komen, zoals echtparen, weduwen en weduwnaars. Een bijzondere band wordt met velen gelegd in de Avondzegen. Dit is een gebedskring die zich dagelijks in gebed verenigt en bidt voor roeping, voor het welzijn van de Kerk, van de aangesloten families en de leden. Het Werk is actief in diverse landen in Europa en ook in het Midden-Oosten en Afrika. Na de diocesane erkenning in diverse bisdommen is Het Werk in 2001 pauselijk erkend als een ‘Geestelijke Familie van Gewijd Leven’

### ***Betekenis voor de parochies***

Het Werk staat ten dienste van

de universele Kerk en heeft een breed apostolaatsterrein. Zo is het werkzaam op verscheiden gebied in parochies, bisdommen, het Vaticaan en andere kerkelijke instellingen; in catechetisch onderricht en begeleiding van groepen, volwassenen, jongeren en kinderen; als gids in bedevaartplaatsen; op medisch, sociaal en pedagogisch vlak; in wetenschap en research; in huis, tuin en keuken; op mechanisch en technisch gebied en door het openhouden van centra van gebed, ontmoeting, retraite e.d.

Door de intensieve samenwerking met families stroomt de vitaliteit van het geloofsleven door in de parochies, waar de leden leven vanuit de genade van het doopsel en vormsel en de andere sacramenten. Samen met allen die bewust bij een parochie horen, willen de leden van Het Werk eenvoudig Kerk zijn in het concrete leven van iedere dag en velen de weg wijzen naar de Kerk.

### ***Informatie***

Huize ‘Het Korenveld’

Wilmenweg 1a

6447 AW Merkelbeek

T: 046 – 4421282

E: [hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org](mailto:hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org)

W: [www.daswerk-fso.org](http://www.daswerk-fso.org)

## 14. Gemeenschap Emmanuël

### **Omschrijving**

De naam “Emmanuël” betekent God-met-ons. Dit wijst in de eerste plaats naar Jezus zelf die ons heeft laten zien dat God nabij is en alle mensen bemint. De Gemeenschap Emmanuël is gebouwd op mensen die weten dat hun leven daardoor veranderd is.

### **Eenheid in verscheidenheid**

Studente, vrachtwagenchauffeur, manager en verpleegkundige, gehuwd en ongehuwd, jong en oud: de Gemeenschap Emmanuël bestaat uit mensen van allerlei achtergronden. Opvallend is de betrokkenheid van zowel priesters als leken en in het celibaat toegewijde mannen en vrouwen. Ieder van ons heeft zijn eigen werken/of woonomgeving. Van daaruit komen we regelmatig samen, zowel om ons geloof te verdiepen als om anderen te laten zien wat het betekent om met Christus te leven. Dit gezamenlijke engagement is een bron van vreugde, kracht en creativiteit.



### **Dienstbaar verbonden met de wereldkerk**

De Gemeenschap Emmanuël is actief in alle continenten. In meer dan 70 landen zijn door de plaatselijke Kerk missionaire projecten aan de gemeenschap toevertrouwd.

Naast de verschillende activiteiten in Nederland, worden er iedere zomer verschillende internationale bijeenkomsten georganiseerd in Paray-le-Monial (Frankrijk) en in Altötting (Duitsland) waar vele duizenden mensen aan deelnemen.

Sinds 1992 is de Gemeenschap Emmanuël erkend als zogenaamde 'Vereniging van gelovigen volgens het pauselijk recht' voor de wereldkerk.

### ***Ontstaan van de Gemeenschap Emmanuël***

De oorsprong ligt in het Parijs van begin jaren '70 toen de filmcriticus Pierre Goursat en de arts Martine Catta-Lafitte een wekelijkse gebedsgroep startten, van waaruit de Gemeenschap korte tijd later is ontstaan. Het delen en uitdragen van de persoonlijke ervaring van de barmhartigheid van God en het leven vanuit Gods Geest zijn kenmerken van de Gemeenschap Emmanuël.

### ***Betekenis voor parochies***

Vanuit de spiritualiteit van de gemeenschap zijn vele gemeenschapsleden actief in hun eigen parochie. In Nijmegen is door de bisschop van Den Bosch een parochie aan de gemeenschap toevertrouwd: de Maria Geboorteparochie.

### ***Informatie***

Secretariaat Gemeenschap Emmanuël  
Marijnenlaan 44  
5251 SC Vlijmen  
T: (073) 5118957  
F: (073) 5112956  
E: [info@emmanuelnederland.nl](mailto:info@emmanuelnederland.nl)  
W: [www.emmanuelnederland.nl](http://www.emmanuelnederland.nl)

Brechje en Edwin Loenen  
Valkrustlaan 6  
4706 WE ROOSENDAAL  
T: 0165-786481  
E: [brechje.loenen@telfort.nl](mailto:brechje.loenen@telfort.nl)

## 15. Geloof en Licht



### **Omschrijving**

Geloof en Licht is de Nederlandse loot van Foi et Lumière, een internationale beweging die bestaat uit kleine gemeenschappen van zo'n 20-30 personen. Het hart van elke gemeenschap wordt gevormd door mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden omringd door hun ouders, familieleden en vrienden. Verspreid over heel de wereld zijn er nu bijna 1500 gemeenschappen in 75 landen. Nederland telt nu 6 gemeenschappen.

### **Ontstaan en groei**

De internationale beweging Foi et Lumière werd in 1971 in Lourdes, na afloop van een bedevaart, opgericht door Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu. Elke gemeenschap ontmoet elkaar eens per maand op de zondagmiddag tussen 14.00 en 18.30 uur, waarbij men viert dat men tot één grote familie behoort. Men deelt elkaars vreugde en verdriet, viert samen de Mis en gebruikt de maaltijd samen. Gaandeweg ervaart men dat zij die in deze wereld vaak minder meetellen en arm aan gaven

schijnen te zijn, juist een bron van vreugde en eenheid zijn in de Kerk en in de wereld.

Nederland kent zes gemeenschappen: twee in Roermond en verder in Volendam, Maastricht, Liempde en Oisterwijk. De eerste Nederlandse gemeenschap werd in 1992 in Roermond gesticht.

In deze tijd waarin veel kinderen met een verstandelijke handicap niet tot leven mogen komen en andere in de steek gelaten worden, wil Geloof en Licht getuigen van de liefde van God voor hen en hun familie.

Paus Johannes Paulus II formuleerde het als volgt: "Een van de roepingen van Geloof en Licht is de gehandicapte te laten voelen dat hij nooit alleen of nutteloos is".

### ***Betekenis voor de parochies***

Veel leden van Geloof en Licht nemen actief deel aan het parochieleven. Het bijwonen van de Eucharistieviering door mensen met een verstandelijke beperking geeft vaak een warme uitstraling van vrede en vreugde naar de andere parochianen.

Ouders van een gehandicapt kind ontdekken bij Geloof en Licht de bijzondere gaven van hun kind; de priesters die met Geloof en Licht verbonden zijn vinden er hartelijke vriendschap.

### ***Informatie***

Secretariaat Geloof en Licht  
Nederland

Heidonk 26  
5298 VN Liempde  
T: (0411) 674763

Aalmoezenier in Nederland  
Pastoor Jos Rosenhart

Oranjeplein 18  
6006 CZ Weert  
T: 0495 – 534596  
E: barnabas@home.nl

Verantwoordelijke voor Nederland

Hetty Gommans  
Zwartbroekpoort 49  
6041 LS Roermond  
T: (0475) 316008  
E: hettygommans@hetnet.nl

## 16. Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV)

### **Omschrijving**

Een stroming in de Kerk met nieuwe aandacht voor het werk van de Heilige Geest en voor zijn bijzondere gaven: de charisma's.

### **Ontstaan en groei**

In het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw ontdekte een aantal christenen in de Verenigde Staten een herleving van de charisma's die ook in het begin van de Kerk aanwezig waren. Het ging dan met name om de gaven van tongentaal, profetie, genezing, woorden van kennis e.d. In de traditionele kerken bleek geen plaats te zijn voor deze hernieuwde beleving. Uiteindelijk resulteerde dit in het ontstaan van de zogenaamde Pinksterkerken.

Rond 1950 drong deze stroming ook door in veel kerken van de reformatie. En sinds 1967 is dit een belangrijke stroming geworden in de rooms-katholieke Kerk. Dit sloot sterk aan bij de pinkstervernieuwing die paus Johannes XXIII voor ogen stond toen hij het Tweede Vaticaans concilie bijeen riep.

De KCV heeft geen stichter en "leden", maar er is een onderlinge



betrokkenheid van gebedsgroepen, gemeenschappen, werkgroepen en individuele personen. Wat hen verbindt is een ervaring van de Heilige Geest in een persoonlijk geloof, een intens gebedsleven, een hernieuwde aandacht voor de sacramenten en een openheid voor Gods Woord in de Heilige Schrift, een bereidheid voor het ontvangen en gebruiken van de bijzondere gaven van de Heilige Geest, de charisma's. Deze nieuwe ervaring zet ook aan tot evangelisatie, het in woord en daad getuigen van Gods liefdevolle aandacht voor iedere mens. De KCV wil eraan meewerken dat er meer openheid komt voor de werking van de Geest en zijn gaven in de hele kerkgemeenschap.

Er zijn in Nederland meer dan 100 gebedsgroepen, die wekelijks bijeenkomen. Dan is er veel lofprijzing en spontaan gebed. Men luistert naar Gods Woord, men deelt vreugde en leed, en er zijn gebeden van lof, dank en smeking. Regelmatig zijn er activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren.

Er zijn open dagen voor bezinning, vorming en viering. Er worden diverse soorten retraites aangeboden, o.a. met bidden voor (vooral innerlijke) genezing. Er is een actief tiener- en jongerenwerk. Tevens wordt er in juli/augustus een vakantieconferentie georganiseerd voor jong en oud: Celebrate. Elke twee maanden verschijnt het tijdschrift 'Bouwen aan de Nieuwe Aarde'. In Nederland werd in 1975 een dienstencentrum gevestigd in Eindhoven. Later verhuisde dit naar Helmond. Daar is nu ook een zeer actief jongeren centrum. Op het dienstencentrum worden veel activiteiten gecoördineerd en ondersteund.

### ***Betekenis voor de parochies***

De activiteiten van de KCV zijn meestal buiten- of bovenparochieel. Maar door een vernieuwd geloofsleven komen velen tot een vernieuwde inzet in hun

eigen parochie en werken mee in catechese, liturgie en diaconie. Soms is een gebedsgroep aan een parochie verbonden. Dan wordt uiteraard ook voor de intenties van de parochie gebeden en soms kunnen vieringen worden opgeluisterd met zogenaamde opwekkingsliederen.

Er worden Leven-in-de-Geest-vormingen aangeboden en er wordt op diverse plaatsen medewerking verleend aan Alphacursussen. Vanuit het tienerwerk worden 'Are You Ready'-weekends aangeboden als ondersteuning bij de vormselvoorbereiding.

### ***Informatie***

Dienstencentrum KCV  
Prins Karelstraat 100  
5701 VM Helmond  
T: 0492-554644  
E: info@kcv-net.nl  
W: www.kcv-net.nl

Dhr. en mevr. N. Beckers  
Wilhelminastraat 12-19  
6331 KN Sittard  
T: 046-4517336

Mevr. M. Gribling  
La Bonne Aventure 12  
6041 MC Roermond  
T: 0475-315858

## 17. Legioen van Maria

### **Omschrijving**

Het Legioen van Maria wil in de parochies waar een afdeling werkzaam is, het geloofsleven op allerlei wijzen stimuleren door apostolaatswerk in de ruimste zin van het woord. De actieve leden komen wekelijks samen voor gebed, werkoverleg en evaluatie. Biddende leden ondersteunen hun werkzaamheden door hun dagelijks gebed.



### **Ontstaan en groei**

Het Legioen van Maria is ontstaan in Ierland op 7 september 1921, op de vooravond van het feest van Maria - Geboorte. Franck Duff (7 juni 1889 – 7 november 1980) zag dat er naast de materiële nood die hij vanuit de Vincentiusvereniging trachtte te lenigen, ook veel geestelijke nood was. Hij was zich ervan bewust dat priesters hierop niet alleen een antwoord konden geven. Mannelijke en vrouwelijke leken kwamen in een groepje bij elkaar, waarbij de beeltenis van Maria als de Onbevleete Ontvangenis vanaf het allereerste begin spontaan een vaste plaats kreeg.

Het Legioen van Maria wil leven vanuit dezelfde geest als die Maria bezielde. Geïnspireerd door de liefde en het geloof van Maria pakken de leden allerlei opdrachten op. Zij doen dit nooit zonder de goedkeuring van de bisschop of de pastoor. In de beginjaren ging de groei vrij traag : vijf jaar na de oprichting was het nog steeds beperkt tot Dublin, maar in 1972 begint het Legioen van Maria in alle bisdommen van Ierland. In de jaren hierna verspreidt het zich naar Engeland, de Verenigde Staten en heel Europa. Momenteel zijn er weinig landen waar het Legioen van Maria niet aanwezig is. In 1942 is het naar Nederland gekomen.

De hoofdzetel is gevestigd in Dublin (Concilium) en in Nederland is het hoogste orgaan, de Senatus, gevestigd in Amsterdam. In Zuid-Limburg bestaan er lokale presidia in parochies in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade en in een aantal parochies in Noord-Limburg (o.a. in Blerick, Venlo, Tegelen, Horst). De biddende leden zijn veel wijder verspreid. Het zijn mensen die bereid zijn om zo mogelijk dagelijks de rozenkrans te bidden en met enkele specifieke Legioengebeden het apostolaatswerk te steunen.

### ***Betekenis voor de parochies***

Tot de spiritualiteit van het Legioen van Maria hoort naast –en vooral vanuit- het gebed ook concreet apostolaatswerk. Een actief lid besteedt doorgaans –volgens het handboek- twee uur per week aan werkzaamheden die het geloof dichter bij de mensen brengt, bijvoorbeeld door middel van huisbezoek.

De ervaring heeft geleerd dat Legionairs van Maria niet gauw “nee” zeggen, als hun pastoor hun iets vraagt. Legionairs van Maria zijn herkenbaar aan een grote liefde tot hun patrones en de Kerk, en in de praktijk veelal aan een jarenlange trouwe inzet. Het werken naar de principes van het Legioen van Maria kan in onze tijd met minder priesters perspectief bieden en goede vruchten voortbrengen.

### ***Informatie***

Comitium Heerlen:

Mw. A. Hollanders

Dr.Ir. Bungestraat 26

6419 BX Heerlen

E: [a.hollanders@kpnplanet.nl](mailto:a.hollanders@kpnplanet.nl)

Senatus Amsterdam:

Mw. T. Gapas

Shackletonstraat 59

1056 RL Amsterdam

## 18. Neocatechumenale Weg

### **Omschrijving**

Een weg van 'herontdekking van het christen-zijn' voor jongeren en volwassenen van onze tijd.

### **Ontstaan en groei**

De Neocatechumenale Weg is begonnen in 1964, in de krottenwijken van Madrid, door Kiko Argüello en Carmen Hernandez en is nu verspreid over 108 landen. Als iemand christen wilde worden in de jonge Kerk, omringd door het heidendom, moest hij eerst een weg (itinerarium) volgen om ingewijd te worden in het christendom. Dat werd toen çatechumenaat'genoemd, afgeleid van het woord 'çatecheo' dat 'weerklink' ofwel 'luisteren' betekent.

Als gevolg van het huidige secularisatieproces hebben vele mensen geloof en Kerk verlaten. Het is daarom nodig opnieuw een weg van voorbereiding tot het christendom te openen. De Neocatechumenale Weg is een instrument ten dienste van de pastoors, om de vele mensen die de Kerk reeds hebben verlaten, weer tot het geloof terug te brengen.



### **Enige punten ter verheldering**

Het Neocatechumenaat is geen beweging in de betekenis die meestal aan dit woord gegeven wordt, maar het is een periode die de mensen leidt naar de herontdekking van het geloof. Een periode waarin men tot levende ledematen van de plaatselijke Kerk, parochie en bisdom kan worden.

Opdat dit proces van catechese in gang gezet kan worden, is een verkondiging nodig.

Een verkondiging die de mens tegenover het kruis van zijn leven stelt, die de zin ervan verlicht en die hem zich met het kruis doet verzoenen.

En God verricht dan wonderen: vele verwoeste huwelijken komen weer tot eenheid en staan weer open voor het leven, de overdracht van het geloof aan kinderen, vele jongeren verlaten drugs en criminaliteit, vele ongelovigen komen tot geloof, vele roepingen tot het priesterschap - vooral in landen waar de Weg al langer bestaat - worden weer gehoord en beantwoord, nieuwe inzet in de dienst aan het bisdom voor de begeleiding op elk niveau, het uitdragen van het geloof in het werk, itinerante catechisten, gezinnen op zending, etc.

### ***Betekenis voor de parochies***

De Neocatechumenale Weg helpt in Limburg in nauwe samenwerking met de parochiepriesters om mensen weer tot het geloof te brengen. Dit itinerarium van christelijke vorming wordt in kleine gemeenschappen (binnen de parochie) afgelegd. Deze gemeenschappen zijn het beeld van het Gezin van Nazaret, gebaseerd op een driepoot: het Woord Gods, met een wekelijkse woorddienst; de Eucharistieviering; de gemeenschap.

### ***Informatie***

Massimo en Patrizia Paloni

Peerboltestraat 22

6221 TC Maastricht

T: (043) 3672161

E: [massimopatrizia@davide.it](mailto:massimopatrizia@davide.it)

Stanislaw Kielik

T: (06) 22445273

E: [redmat.roermond.@wanadoo.nl](mailto:redmat.roermond.@wanadoo.nl)

## 19. Sant' Egidio-gemeenschap

### **Omschrijving**

De Sant'Egidio-gemeenschap wil bouwen aan een betere wereld door het evangelie van de vriendschap concreet en in broederlijke verbondenheid te beleven; lokaal door de vriendschap met de armen en mondiaal door de inzet voor de vrede door dialoog.

### **Ontstaan en groei**

De Sant'Egidio-gemeenschap is ontstaan in Rome in 1968. Een paar jongeren begonnen het evangelie te lezen en zich af te vragen wat het voor hun leven en voor hun stad kon betekenen. Naast regelmatige gemeenschappelijke gebedsmomenten ontstond vanaf het begin een inzet voor de armen, gebaseerd op vriendschap en solidariteit.

De gemeenschap in Rome groeide en stelde zich ten dienste van kinderen, bejaarden, zigeuners, daklozen, aidszieken, gehandicapten, gevangenen en vluchtelingen. Zij bleef trouw aan het dagelijks avondgebed, de broederlijke verbondenheid en de



verkondiging van het evangelie door te getuigen van de hoop en de vriendschap die het leven van elke mens kunnen veranderen.

In de jaren 70 ontstonden gemeenschappen in andere Italiaanse steden. In de jaren 80 groeide de gemeenschap in heel Europa en in de jaren 90 breidde zij zich sterk uit in Afrika, Amerika en Azië. Heden ten dage zijn er Sant'Egidio-gemeenschappen in meer dan 60 landen die samen zo'n 40.000 leden tellen. Omdat de oorlog de moeder van alle kwaad en armoede is, en omdat de kloof tussen een welvarend westen in vrede en zoveel andere

arme gebieden in oorlogssituaties schrijnend is, zet Sant'Egidio zich internationaal in voor vredesopbouw.

Door de contacten van dialoog die ontstonden door het jaarlijkse voortzetten van de vredesontmoeting van 1986 in Assisi kon na onderhandelingen in 1992 de vrede in Mozambique ondertekend worden. In dit land, dat na de oorlog te maken kreeg met de moordende kracht van aids, zette de gemeenschap het DREAMproject op, dat kinderen van zieke vrouwen levenskansen biedt en de moeders ondersteunt om hun een langer en menswaardiger leven te bieden, zoals dat in het westen ook mogelijk is.

Ook lokaal neemt Sant'Egidio initiatieven om het vreedzame samenleven tussen godsdiensten en culturen te bevorderen.

### ***Betekenis voor de parochies***

Sant'Egidio is een parochieoverschrijdende beweging en richt zich tot ieder die in het gejaagde ritme van de stad een plaats wil geven aan het gebed.

Het luisteren naar het Woord inspireert mannen en vrouwen om te leven als sterke christenen in de werkelijkheid die hen omringt. Het gemeenschappelijk gebed voor de noden van heel de wereld, maakt hen tot broers en zussen die over alle grenzen van taal, ras en cultuur getuigen van de vrede die de Heer schenkt.

### ***Informatie***

Mw. R. Geurts

Frederikbastion 19a  
6217 LL Maastricht

T: 043-3474081

E: rinygeurts53@versatel.nl  
paulabemelmans@hotmail.com

W: [www.santegidio.org](http://www.santegidio.org).

## 20. Vormingscentrum SMA



## **Omschrijving**

Vormingscentrum t.b.v. het voorbereiden van jonge mensen die een verbintenis met SMA willen aangaan om als leek onder Afrikanen, zowel in Afrika als in Nederland te werken.

## **Ontstaan en groei**

Ontstaan op initiatief van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.

S.M.A., de afkorting voor “Societas Missionum ad Afros” (vrij vertaald: “Sociëteit voor Afrikaanse Missiën”), verwijst naar het gezelschap van missionarissen in 1856 opgericht te Lyon door een Franse missiebisshop, Mrg. Melchior de Marion-Brésillac.

Doel was en is de bevrijdende boodschap van Christus als de missionaire roeping van de Kerk uit te dragen. West-Afrika, toen bekend als “het graf der blanken”, werd het eerste en het belangrijkste werkterrein.

Op de vlucht voor Franse vervolging kwamen de paters van Lyon eind negentiende eeuw naar Limburg. Ze vestigden zich in Cadier en Keer. De handel in miswijn van

het eiland Samos was de eerste bron van inkomsten voor de SMA-paters. Hiermee financierden de paters onder andere een internaat met opleiding voor jonge priesters. Het Missiehuis te Cadier en Keer is opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In de grote, stille tuin van het Missiehuis staat een replica van de Lourdesgrot.

## **Informatie**

Wim Kroeze, sma

Rijksweg 15

6267 AC Cadier en Keer

T: (043) 4077381

E: [cmpa@sma-nederland.nl](mailto:cmpa@sma-nederland.nl)

W: [www.sma-nederland.nl](http://www.sma-nederland.nl)

## 21. Cursillo

### **Omschrijving**

De rijkdom en de vreugde van het geloof in drie dagen ervaren en beleven, door getuigenissen van leken, groepsgesprekken etc. Cursillo is een geloofscursus van drie dagen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deelnemers aan het cursillo zich aansluiten bij iets als een 'Cursillobeweging'. Het gaat er voor alles om dat men datgene wat men in deze drie dagen van elkaar geleerd, maar vooral ervaren heeft, toepast in de eigen omgeving.

Tijdens de drie dagen wordt vooral gewerkt aan de persoonlijke relatie van de deelnemer met God en van daaruit aan de bewustwording van de roeping van iedere christen om in de eigen omgeving actief te zijn.

Als werkvormen worden gehanteerd: de inleiding (zowel door leken als priesters), het groepsgesprek, geloofs- en biechtgesprek, gebed, overwegingen en vieringen.

Velen hebben tijdens of na de cursus een bekering doorgemaakt. Vaak spreekt men voor de eerste keer een echte geloofsbelijdenis uit: "Ja Heer, ik geloof" vanuit het hart; een werkelijke acceptatie.



In alle gevallen ontstaat een beter inzicht in de eigen relatie met God en de roeping als christen.

### **Ontstaan en groei**

Cursillo is ontstaan op Mallorca rond 1940. Op dit eiland zochten jonge mensen naar een weg om het geloof zijn oorspronkelijke levendigheid en attractiviteit terug te geven. Samen met priesters van het vakantie-eiland kwam men tot een nieuwe methode. Begin januari 1948 werd de eerste cursillo in het klooster San Honorato gehouden.

Cursillo de Cristiandad: een korte cursus in het christen-zijn. Vanuit Mallorca sprong de beweging over naar Spanje en van daaruit bracht een missionaris haar naar Zuid-Amerika, vanwaar zij snel

uitwaaierde over dat continent en ook naar de andere werelddelen. In bijna geheel Europa wordt tegenwoordig deze 'kleine geloofscursus' gegeven. In 1984 werd de eerste 'driedaagse' in Nederland gehouden. Wereldwijd hebben ruim 7 miljoen mensen aan een cursilloweekend deelgenomen.

### ***Betekenis voor de parochies***

Cursillo werkt met de deelnemers tijdens de 'driedaagse' aan een persoonlijke relatie van de deelnemers met God en van daaruit aan de bewustwording van de roeping van iedere christen om in de eigen omgeving actief te zijn. Cursillo streeft ernaar om op verzoek van een parochie lokaal of in de regio een cursilloweekend te geven. Het wordt dan een gezamenlijk initiatief van een parochie(priester) en Cursillo om tot de juiste invulling te komen.

### ***Informatie***

Dhr. D. de Haan  
Metsustraat 46  
3262 RG Oud-Beijerland  
T: (0186) 614754  
E: [info@cursillo.nl](mailto:info@cursillo.nl)  
W: [www.cursillo.nl](http://www.cursillo.nl)

## 22. R.K. Marriage Encounter (ontmoeting in het huwelijk)

### **Omschrijving**

Vanuit een christelijke levensvisie krijgen gehuwden de kans om hun droom voor hun relatie opnieuw in herinnering te brengen en tot werkelijkheid te laten worden. Het gaat om verdieping van hun leven als paar. Een spiritualiteit van 'samen-op-weg' zijn, geïnspireerd door het evangelie. Een manier van leven zoals Jezus dat voorleefde. Daarvoor worden weekenden aangeboden, van vrijdagavond tot zondagavond. Inmiddels hebben er meer dan 300 weekenden plaatsgevonden. Het weekend is ook voor religieuzen en priesters die hun jawoord aan Christus en zijn Kerk gegeven hebben. Een team van drie echtparen en een priester vertellen uit hun eigen leven in relatie. De deelnemers denken daarover na en praten erover met hun (gespreks) partner in de beslotenheid van hun eigen kamer.

### **Ontstaan en groei**

De beweging ontstond in de zestiger jaren toen een Spaanse priester, die werkte onder de jeugd, het idee kreeg dat hij - wilde zijn werk enig



MARRIAGE ENCOUNTER

succes hebben - zich allereerst moest richten tot de ouders, tot hun man-vrouw relatie. Het sloeg aan in Amerika, van waaruit het verspreid is over de hele wereld. Vooral vanuit België kwam het verder in Europa. In Nederland werd het eerste weekend georganiseerd in 1976. Tot nu toe zijn er 296 weekends gegeven; momenteel gebeurt dit 1 maal per maand in Helvoirt.

Marriage Encounter is een landelijke activiteit. Voor hen die dat willen, is er volop gelegenheid om na het weekend elkaar in groepen of tijdens gemeenschapsavonden te ontmoeten om hun opgedane ervaringen handen en voeten te geven.

Dit wordt regionaal georganiseerd. Brabant en Limburg vormen samen regio-zuid. Elke regio staat onder leiding van een regioteam, een echtpaar en een priester. In het bisdom Roermond zijn er 6 groepen die maandelijks bij elkaar komen. Ze hebben geen structureel verband met de parochies. Op drie plaatsen zijn er maandelijks gemeenschapsontmoetingen.

Vanuit Marriage Encounter ontstond landelijk ook een weekend voor alleenstaanden en een weekend voor jongeren. Het gaat om dezelfde leefstijl –werken aan communicatie en relatie- maar aangepast aan hun specifieke situatie.

### ***Betekenis voor de parochies***

Het weekend heeft grote betekenis voor de kwaliteit van de relatie. Velen hebben vanuit de ervaring van het weekend nieuwe kijk gekregen op geloof en Kerk en zijn die anders en dieper gaan beleven. Ze ontvangen een sterke oproep om hun liefde ook in de praktijk te brengen naar buiten toe.

Er groeit een besef van verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor het geluk van hun medemensen. Hier ligt de beleving van het huwelijk als kleinste vorm van 'Kerk-zijn'. Veel echtparen zetten zich na verloop van tijd in voor parochie of samenleving. Dat gebeurt vooral vanuit een persoonlijk gegroeide motivatie. Een aantal paren helpt bijvoorbeeld mee in parochies met de voorbereiding op het huwelijk.

### ***Informatie***

Jos en Lea Meys  
Oranjelaan 42  
6166 BR Geleen  
T: (046) 4754437

Wim Jenniskens, pr CRL  
Lange Kruisweg 7  
5503 RA Veldhoven  
T: (040) 2532615  
E: wimjenniskens@wanadoo.nl

W: [www.marriage-encounter.nl](http://www.marriage-encounter.nl)  
E: [info@marriage-encounter.nl](mailto:info@marriage-encounter.nl)

## COLOFON:

### *Samenstelling en uitgave:*

Bisdom Roermond

Diocesane Pastorale Dienst

Afdeling Catechese en Vorming

Postbus 75

6040 AB Roermond

T: (0475) 386803

E: e.kerstens@bisdom-roermond.nl

Redactie: Ria Kerstens-Kwakman

Eindredactie: John Marx

Imprimatur: Mgr. dr. Everard de Jong

Deze brochure betreft een eenmalige druk; voor actualisering hiervan: kijk op [www.bisdom-roermond.nl](http://www.bisdom-roermond.nl), button 'Pastorale afdelingen' en dan button 'Bezinningscentra'

© Met toestemming van alle in het boek opgenomen retraite-, stilte- en bezinningshuizen/kloosters.

Mochten derden menen rechten te kunnen ontlenen aan andere niet genoemde teksten die in deze uitgave zijn opgenomen dient men zich te wenden tot bovenstaand adres.

© DPD bisdom Roermond, 2009