



Thuis bidden in de Advent

Vanwege de beperkingen rondom het coronavirus is het waarschijnlijk niet mogelijk de liturgie van advent en kerstmis samen te vieren in de kerk. Via de media is het wellicht mogelijk toch de vieringen in de (eigen) kerk te volgen. Maar graag reiken we met name voor gezinnen thuis deze teksten en gebeden aan...

Zegening van de Adventskrans

God, Gij hebt ons uw Zoon gezonden, het licht van de wereld. Mogen deze krans en deze kaarsen door uw zegen ons in de dagen van de advent doen denken aan Jezus Christus, die elke mens wil verlichten. Laat ons groeien in de liefde tot Christus, zoals wij elke dag des Heren aan deze krans een nieuw licht ontsteken. Maak ons gereed om de geboorte van uw Zoon te vieren en laat ons allen zijn heerlijkheid aanschouwen vol genade en waarheid. Door Christus onze Heer. Amen.

los moet laten en zij hun eigen weg door het leven gaan. Dat zij voortgaan op de vaste weg die Gij ons zijt voorgegaan. Ik vraag U niet hen te sparen voor elk leed. Wees Gij hun troost en bemoediging als zij eenzaam zijn en bang. Blijf hen nabij als het donker wordt in hun leven, en zij de weg niet meer weten die leidt naar uw vrede. Reik hun de hand en open hun ogen voor het beloofde land, hier en in den hoge. In uw zegenende handen leg ik de namen van mijn kinderen, Heer onze God..

1e zondag van de advent

Openingsvers Ps. 25 (24),1-3

Mijn God, tot U richt ik mijn geest; op U vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand die tegen mij is, de spot met mij drijven, want al wie naar U uitziert, zal niet worden teleurgesteld.

Gebed uit de liturgie

Almachtige God, wij vragen U: geef uw gelovigen de bereidheid Christus, die komende is, tegemoet te gaan met werken van gerechtigheid, om eens verzameld te worden aan zijn rechterhand en bezit te nemen van het hemels Rijk.

Voor de kinderen

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt
ontsteken onze lampen
totdat hij komt!

Vier kaarsen zullen branden,
't licht groeit vlam voor vlam,
Het houdt de nacht gevangen
totdat hij komt!

Wij wachten op de koning,
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer hij komt!

Gebed van ouders voor hun kinderen

Heer, onze God, ik leg de namen van mijn kinderen in uw zegenende handen. Schrijf ze daarin op. Vergeet ze niet. Laat ze niet verzanden in wat schittert aan de buitenkant. Houd Gij mijn lieve kinderen vast als ik ze

2e zondag van de advent

Openingsvers naar Jes. 30,19 en 30

Volk van Sion, de Heer komt nabij: Hij zal de volkeren redden. De Heer zal zijn machtige stem doen horen en gij zult vol vreugde zijn!

Gebed uit de liturgie

God, Gij roept uw volk op de paden recht te maken en de weg te effenen voor uw komst. Wij vragen U: laat onze bekering vruchten dragen; maak ons waakzaam en vol ijver opdat uw Rijk zou komen.

Voor de kinderen

Hoor, iemand roept in de woestijn:
Mensen, nu zal het koninkrijk er komen
Gij moet u bekeren, het is de hoogste tijd!

Kijk, iemand doopt in de Jordaan
Heel veel mensen luisteren naar zijn boodschap
En kiezen voor een nieuw bestaan!

Hoor, iemand roept in de woestijn
Het is Johannes de Doper
Hij doopt in de Jordaan
Hij wijst ons Jezus aan

Johannes is de bode,
hij maakt voor Hem vrij baan
Hij roept: 'Daar is Jezus!
Zijn Koninkrijk breekt nu aan!'

Gebed van ouders voor hun kinderen
Heer, onze God, U bent zelf kind geweest en U hebt de kinderen bij U geroepen; blijf bij onze kinderen met uw liefde en trouw. Laat ons trouw blijven aan wat wij

beloofden bij ons huwelijk en bij het doopsel van onze kinderen; dat we hen zullen blijven liefhebben en in de Geest van uw Zoon zullen opvoeden. Wij bidden voor ons gezin; dat we als echtgenoten open blijven staan voor elkaar, dat ons huis open staat voor allen die onze hulp nodig hebben, en dat we altijd met uw ogen naar de wereld kijken.

3e zondag van de advent

Openingsvers *Fil. 4, 4-5*

Verheugt u in de Heer te allen tijde! Nog eens: verheugt u! De Heer is nabij.

Gebed uit de liturgie

Heer onze God, altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk. Geduldig en getrouw bereidt Gij uw volk voor op de komst van de Heiland. Doorbreek onze onmacht, ontsluit ons hart, dat wij onbevangen Hem herkennen die midden onder ons zal komen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Voor de kinderen

Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht: een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

Gebed van ouders voor/met hun kinderen

God, als ik kijk naar alles om mij heen: naar haat en moord, naar honger en ellende, verslaving, angst voor 't dreigend onbekende, dan vraag ik me af: liet U de mens alleen? Blijft er niets van ons over dan wat stof en as en lijkt het niet, of Jezus nooit geboren was? Toch zongen engelen eens in de nacht van welbehagen, liefde en van vrede... Wat is daarvan nog over in de wereld? Maar door de nacht van eeuwen klinkt nog steeds uw stem: "Ik zond mijn eigen Zoon voor jou naar Bethlehem". God, als U nu uw Zoon nog zenden moest, zou U Hem dan niet liever bij U houden? En ieder kerstfeest zegt God, net als toen: "Ik zou uit liefde weer hetzelfde doen!" En 't lijden dan, de angst, de eenzaamheid? Die is niet van de mensen weggenomen... Hoe merk ik dan dat Jezus is gekomen, dat Hij ons lijden deelt en onze strijd? Nu kijkt God zelf mij vol liefde aan: "Mijn Zoon stierf ook voor jou. Maar Hij is opgestaan".

Nel Benschop

4e zondag van de advent

Openingsvers *Jes.45,8*

Dauwt, hemelen, uit den hoge; wolken, laat als een regen de Gerechte neerdalen; aarde, open u om de Verlosser voort te brengen.

Gebed uit de liturgie

Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Voor de kinderen

GABRIEL: Meisje naar Gods hart, ik kom je zeggen dat jij de moeder wordt van de Zoon van God!
MARIA: Wil Hij dat zijn Zoon in mijn lichaam woont? God, die alles schiep: Dat begrijp ik niet...
GABRIEL: Maria, uitgekozen vrouw. De Geest van God daalt in jou En daarom wordt God, zo groot, een Kindje in jouw schoot
MARIA: Kom dan, Heilige Geest, in mij. Ik wil graag Gods Moeder zijn. Ik weet: Hij leidt mij wel. Dank je wel, engel Gabriël!

Gebed van ouders voor hun kinderen

Heer, als we bang zijn voor het donker, laat uw ster ons dan weer richten. Als wij bang zijn op de weg laat uw wijsheid ons verlichten.

- Als wij bang zijn voor de mensen, geef ons dan uw woord te lezen. Als wij bang zijn voor de toekomst, laat uw hoop ons dan genezen.
- Als wij bang zijn voor de storm, laat uw hand die dan bedaren. Als wij bang zijn voor de stilte, laat ons dan uw blik ervaren.
- Als wij bang zijn voor ons werk, laat uw rust ons dan verblijden. Als wij bang zijn voor de waarheid, wil van leugens ons bevrijden.
- Als wij bang zijn voor de groten, laat uw liefde ons omarmen. Als wij bang zijn voor de koude, laat uw vuur ons dan verwarmen.
- Als wij bang zijn voor de nacht, houd dan stil bij ons de wacht. Als wij bang zijn, hoe dan ook, schenk ons dan voldoende kracht.

Zegening van de Kerstkribbe

God, heilige Vader, uw liefde voor de mensen is zo groot dat Gij uw eniggeboren Zoon gezonden hebt, die uit U geboren is vóór alle tijden. Wij bidden U: zegen deze kribbe die vreugde zal brengen in het christelijk gezin. Laat deze uitbeelding van het mysterie van de menswording het geloof van ouders ondersteunen, de hoop van kinderen doen herleven en in allen de liefde doen toenemen. Dat vragen wij U door Jezus, uw veelgeliefde Zoon, die ons door zijn dood en verrijzenis heeft verlost en blijvend onze voorspreker is bij U. Amen.