



Papa-dag!

Sint Jozef **Smakt** zondag 27 juni 2021

Papa-dag... zo goed en kwaad als het kan je (aankomend) vaderschap combineren met je werkend bestaan. Maar in het geloofsleven in je gezin is het niet anders: kinderen komen thuis met vragen of lezen graag bekende Bijbelverhalen en willen daarover vragen en vertellen. Of ze staan voor hun Eerste Heilige Communie of Vormsel...

Hoe kun je er mee omgaan? Wat kan geloof in jouw gezin betekenen? Hoe kan het je gezin tot zegen zijn?

In dit bijzondere **Sint Jozefjaar** zijn we bij Sint Jozef in **Smakt** (het enige St. Jozefbedevaartsoord in Nederland!) aan het juiste adres om ons te laten inspireren. Alle papa's zijn uitgenodigd voor deze **papa-dag**: een moment van rust en bezinning, viering en ontmoeting.

Voor wie dicht betrokken is, maar ook voor wie normaal de kerkdeur niet meteen plat loopt...

11.00 uur	deelname aan de zondagsmis Smakt
12.00 uur	tijd voor een broodje (to go Pelgrimshuis)
13.00 uur	korte inleiding en gesprek deken Smeets wandeling
15.00 uur	korte Jozefviering
15.30 uur	koffie, of iets anders (to go Pelgrimshuis)

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, lunch voor eigen rekening, vrije gave wordt gewaardeerd. Aanmelden ed.smeets@hetnet.nl